

Museum EUNGS SCHÖPPE, Markelo

Zomertentoonstelling 2014

FIETSEN IN MARKELO

Vanaf 1 juni zijn de miniatuurfietsjes van Henny Burkels in ons museum te bewonderen.



er wordt geraced en getoerd in het museum, ook de RABO-ploeg is erbij



Reuzengeranium of kleine fiets?

Zomertentoonstelling: DE LANGE STOET

onder de titel "Een lange stoet" worden in een nostalgische context personen getoond in hun beste kleding. Er komt een stoet mensen uit de kerk, gekleed op zijn 's zondags, met kleding uit de periode 1830-1930. En in de vitrines o.a. doopkleding.

Er is nog veel meer uit het verleden van Markelo te zien: landbouwwerktuigen, bedstee, weefgetouw, mooie keuken met een goed gevuld kabinet.

Er zijn ook foto's en films van vroeger te bekijken, waaronder een film over huisslaching en een brandweeroefening. Kortom een uitgebreid beeld van het sociale, economische en culturele verleden. In de "grote kökken" staat niet alleen een fraai kabinet, maar wordt je welkom geheten door Opoe, die zich niets aantrekt van de tijd die het stand horloge aangeeft.

In één van de vitrines ligt een "souvenir de ma Jeunesse", verwonder je over wat de jeugd van vroeger kon.

Het museum is te bezoeken op de dagen en tijden dat de VVV open is in de periode van 31 mei t/m 28 september, de toegangsprijs is dan € 2,00. Kinderen tot 12 jaar gratis.

In de periode van 3 juli t/m 25 september zijn er demonstraties op de donderdagmiddagen van 13.30 tot 16.30 uur.

De toegangsprijs is € 2,50, kinderen tot 12 jaar gratis. Voor groepen kan het museum ook op andere tijden opengesteld worden, maak een afspraak via het secretariaat: telefoon 0547-362171 of email info@eungsschoppe.nl, zie de website voor meer informatie: www.eungsschoppe.nl.



**Museum Eungs Schöppe,
Goorseweg 1A, Markelo
in het centrum, naast de VVV
www.eungsschoppe.nl**



Nee de fietsenstalling kost geen euro, maar is gratis



Henny Burkels met zijn eerste fietsje